

DEĞERLER EĞİTİMİ

VATANSEVERLİK



Hazırlayan
Nur Sena ARMAĞAN
Değerler Eğitimi Kulübü

Vatan Nedir?

Bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yeryüzü parçası ve onun hava sahası ile karasularına denir.

Bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hâkim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğruna canını vereceği topraktır vatan.

İnsanlar sevinçlerini ve hüznelerini "vatan" denilen topraklarda yaşar ve ekmeklerini bu topraklarda kazanırlar. İnsanlar, kimliklerini ve bir ulusa ait olma hissini vatan denilen topraklarda edinirler.

Bir toprak parçasını vatan kılan özellik, onun uğruna canını feda edebilen kişilerin var olmasıdır.





Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Toprak, şayet uğrunda ölen varsa vatandır.

Vatanseverlik

Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan(kimse) vatansever, vatanperver.

Vatanseverlik en yaygın anlamıyla, vatanını sevme ve vatanı için her türlü özveride bulunma duygusudur.

Vatansever, mensubu bulunduğu milletini bütün hususiyetleri ile tanıyan, onun tarihini, edebiyatını, sanat ve kültürünü, dünya görüşünü, düşünce sistemini, kıymet hükümlerini, ahlak, gelenek ve töresini iyi tespit edip, bilerek ve seven kişidir.

Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır. Bir minnet duygusudur. Toprağına, havasına, suyuna, kurduna kuşuna teşekkür duygusudur. Uğrunda can verenlere, ecdada, tarihe vefa ve saygı duygusudur.



Vatan toprakları kutsaldır ve bu vatanın üstünde tek bir insan kalmayıncaya dek bu vatan korunmaya devam edecektir. Çünkü dünyanın en değerli toprağı Vatan Toprağıdır.






Vatan sevgisi imandan gelir.
(Hz. Muhammed)

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz.
(II. Abdülhamid)

Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.
(Mustafa Kemal ATATÜRK)

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.
(Tevfik FİKRET)

A silhouette of a soldier in a helmet, saluting with his right hand to his forehead. He is holding a rifle. The background features the Turkish flag on the left and a sunset sky with birds in flight on the right.

Allah yolunda öldürülenler için
“ölüler” demeyin.
Hayır, onlar diridirler,
fakat siz bilemezsiniz.

Bakara Suresi - 154 . Ayet

Bu Vatan Kimin?

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarıdır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarıdır.

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarıdır.

İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Topun namlusundan görenlerindir.

[Orhan Şaik Gökyay](#)



Ben Bu Vatan için Şehit Oldum Ana

Ben bu vatan için şehit oldum ana
Basma ne olur yüreğine mezar taşlarını
Ağlayıp ta güldürme düşmanlarımı
Yolma sakın o ak düşmüş saçlarını

Ben bu vatan için şehit oldum ana
Yurdumda gezdirmesinler diye kirlî ellerini
Kirlletmesinler benim vatanımı
Gerçekleştirmesinler düşmanlarım emellerini

Ben bu vatan için şehit oldum ana
Bizim için şehit olanlar gibi, Sakarya da
Benim gibi, canı pahasına direnenler
Destan yazmadı mı Çanakkale de, Kütahya da

Ben bu vatan için şehit oldum ana
Almadı düşmanımın bin kurşunu bedenimden canımı
Yurduma ihanet edenin degerse bir kurşunu
Akıtıverir o zaman bu yarımdan kanımı

Ben bu vatan için şehit oldum ana
Şu yurdumun her kârış toprağında
Tomurcuk tomurcuk sevgi gülleri açsın diye
Kelebekler uçsun konsun diye her bir yaprağında



DAVULCU ABDAL HALİL AĞA'NIN VATAN SEVGİSİ

Ermeniler, Fransızları coşku ile karşılamak için davul, zurna bulmaya çalıştılar. Bu arada Hırlakyan Agop Ağa, Davulcu Abdal Halil Ağa'ya haberci gönderip kendisini çağırttı. Çok geçmeden Davulcu Abdal Halil Ağa, Hırlakyan Agop Ağa'nın karşısında idi. "Beni istemişsin emrindeyim, paşam!" diye seslendi. Agop Ağa, Halil Ağa'ya olanca iltifatta bulunduktan sonra; "Bu defa senden özel bir isteğim olacak, yarın kirvelerini de toplayıp gelmelisin. Fransız komutan ve askerlerini karşılayacağız." dedi. Davulcu Abdal Halil Ağa bir süre düşündükten sonra; "Olmaz, gelemem." dedi. Beklemediği bu red cevabı karşısında Hırlakyan Agop Ağa; "Kasnağını altunla dolduracağım gelersen." dedi. Uzun sakalını avucu içinde tutan Davulcu Halil Ağa şu cevabı verdi: "Belli, bilirim. Hemi de doldurursun. Davulumu değil, evimi bile altınlarınla doldurursun, dedi. Amma din kardeşlerimin bağına çomağımı indiremem, bu bir din bahsidir...Bir çomak bile vuramam."



Sunum bitmiştir.

Teşekkürler